

# Endnu en skygge på vej over loftet

Hent bøger PDF



Ingeborg Thaanum

Endnu en skygge på vej over loftet Ingeborg Thaanum Hent PDF Forlaget skriver: I *Endnu en skygge på vej over loftet* undersøger Ingeborg Thaanum, hvordan sproget kan bruges om at gå gennem verden, rejse og se, feste og fotografere. Her er digte om at sidde fast i en lufthavn, om at sidde fast til en fest og om at fotografere nuet fast på en mennesketom gade. Der digtes også om et mord begået i skyggernes rige og om at lade sig fange af regnen. Digtene er inspireret af billeder og af den litteratur, Ingeborg Thaanum kan lide.

## Uddrag af bogen

udsigten som den sidste i rækken  
den sidste dag på turneen  
katten mellem de gule kufferter  
bassen bundet fast til klaveret  
den åbne bildør, mens jeg tog kameraet frem  
jeg husker, at kokken lagde knivene på plads  
og lukkede vinduerne ét for ét  
violinisten slyngede cocktailbær efter en sanger

regnen fangede mig  
bjælkerne fangede regnen  
jeg har engang valgt en mand  
på grund af hans ben  
og siddet til højboards uden tøj  
men det vidste Marilyn Monroe ikke  
da hun sov hos min nabo  
hendes hår som altid en sky af sukker

og glassene blev ikke vasket den dag  
eller den næste  
bassistens bortvendte ansigt  
på det første fotografi

## Om forfatteren

Ingeborg Thaanum (f. 1965) er cand.mag. og forfatter. Hun går og cykler gennem København og finder ord og sætninger, der bliver til digte og bøger. Hun beskæftiger sig med ekfraser og fotografihistorie. Hun har også skrevet digtsamlingen *Det er den anden der har set os* fra 2014.

Forlaget skriver: I *Endnu en skygge på vej over loftet* undersøger Ingeborg Thaanum, hvordan sproget kan bruges om at gå gennem verden, rejse og se, feste og fotografere. Her er digte om at sidde fast i en lufthavn, om at sidde fast til en fest og om at fotografere nuet fast på en mennesketom gade. Der digtes også om et mord begået i skyggernes rige og om at lade sig fange af regnen. Digtene er inspireret af billeder og af den litteratur, Ingeborg Thaanum kan lide.

## Uddrag af bogen

udsigten som den sidste i rækken  
den sidste dag på turneen  
katten mellem de gule kufferter

bassen bundet fast til klaveret  
den åbne bildør, mens jeg tog kameraet frem  
jeg husker, at kokken lagde knivene på plads  
og lukkede vinduerne ét for ét  
violinisten slyngede cocktailbær efter en sanger

regnen fangede mig  
bjælkerne fangede regnen  
jeg har engang valgt en mand  
på grund af hans ben  
og siddet til højbords uden tøj  
men det vidste Marilyn Monroe ikke  
da hun sov hos min nabo  
hendes hår som altid en sky af sukker

og glassene blev ikke vasket den dag  
eller den næste  
bassistsens bortvendte ansigt  
på det første fotografi

### Om forfatteren

Ingeborg Thaanum (f. 1965) er cand.mag. og forfatter. Hun går og cykler gennem København og finder ord og sætninger, der bliver til digte og bøger. Hun beskæftiger sig med ekfraser og fotografihistorie. Hun har også skrevet digtsamlingen *Det er den anden der har set os* fra 2014.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

**Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode**